

# Dagblad de Stem

Voor God, Koningin en Vaderland

Woensdag 17 mei 1950

## **Militaire réunie te Neerkant 1-II-30 R.I. herdacht gevallen**

Te Neerkant, welbekend bij vele oud-militairen, omdat het in 1940 een der sleutelposities was van de Peelstelling, vond op 13 en 14 Mei een réunie plaats van het voormalige 1-II-39 Regiment infanterie. In de ruime en feestelijke versierde Internos-zaal, werden de reünisten verwelkomt door het hoofd van de Jongensschool in Neerkant, de heer L. Dirx, een Ettenaar van geboorte. Candidaat - notaris C. Steijlen, uit Breda, pree het beleid van kapitein A.v.d. Wilt uit Dordrecht, vooral in moeilijke omstandigheden. De zaterdagavond werd doorgebracht in een gezellig samenzijn. De volgende dag werden de kazematten en stellingen, rond Neerkant nog eens bezichtigd en vervolgens werd de tocht voortgezet naar het oorlogsmonument bij Sluis XI te Someren, waar een 30-tal Nederlandse Militairen gesneuveld zijn en werden herdacht. Tenslotte werd nog een bezoek gebracht aan het oorlogsmuseum te Overloon.

Militaire réunie te Neerkant. Dagblad De Stem 17-05-1950 geraadpleegd op Delpher op 23-04-2026

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Militaire+reunie+te+Neerkant&coll=ddd&identifier=MMSAB05:259503039:mpeg21:p00001&resultsidentifier=MMSAB05:259503039:mpeg21:a00022&rowid=1>

Wij hebben ernaar gestreefd de rechten van de artikelen, foto's, illustraties etc., volgens de wettelijke bepalingen te regelen en geprobeerd eventuele rechthebbenden te achterhalen en benaderen. Degene die echter menen rechten te kunnen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden.