

## De boerderij en Willibrordushoeve met zijn bewoners



In 1891 is de boerderij gebouwd en werd de boerderij gepacht door de familie Petrus Johannes Ulen-Beenders, die vanuit Meijel in 't Broek kwamen wonen. Tot in het najaar van 1914 toen Bellemakers zijn boerderij verkocht in de Schelm (Wijk N 138) aan de familie Ulen. Bellemakers had op de Heittrak een nieuwe boerderij gebouwd. We weten dat de boerderij in eigendom was van de familie Van Rijt-Raaijmakers. Ook werd de boerderij jaren gepacht door de familie Bernard Joosten met zijn vrouw Johanna Tijssen. We hebben nog een foto waar de oude boerderij op staat met de hier boven genoemde familie Joosten. Johanna Joosten-Thijssen met de kinderen Huub Joosten (die in Canada

woont), Harrie Joosten, Til Joosten (woont in Asten), Drieka Joosten en Sjang Joosten. Deze boerderij brandde in 1933 grotendeels af en de familie Joosten is naar een eigen boerderij in de Rips vertrokken. Op nagenoeg de restanten is de Willibrordushoeve gebouwd en meerdere malen verbouwd.

Lodewijk Hubertus Winkelmolen, geboren te Beesel 17-12-1892, Landbouwer komende van Maasbree. Gehuwd op 16-04-1925 te Maasbree met Anna Gertrudis Engels geboren te Velden op 22-02-1902 komende van Arcen & Velden naar Deurne & Liessel (Neerkant) op 15-05-1925. Ze zijn eerst gaan wonen in de Neerkant, Schelm G 117, later geheten N 140. In 1934 zijn ze in 't Broek gaan wonen en hebben deze boerderij de eerste jaren gepacht. Met de invoering van de straatnamen in 1953 werd het adres van Wijk N nummer 37 in Dorpstraat 23 veranderd. Nu in 2010 is het Dorpstraat 51 uiteraard in de Neerkant. Louis Winkelmolen kocht in 1937 de in 1891 gebouwde Willibrordushoeve van Dhr. Geraats wonende te Roermond. En heeft er met zijn vrouw en de kinderen; Mia, Frans, Tilli, Ini, Ton, Steef, Truus, Nellie, Jozef en Willie gewoond, en geboerd. Er was zo'n 18 HA grond bij de Willibrordushoeve.

Louis Winkelmolen had zijn dienstitijd tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de huzaren in Breda doorgebracht. Zijn grote hobby's waren muziek en paarden. Ook was hij een echte verenigingsmens. Hij werd bij de oprichting van de Kerkelijke Fanfare St. Willibrordus in Neerkant op 17-10-1927 de eerste voorzitter. Hij speelde bariton. Hij was voorzitter en schatter van de Paardenverzekering. Op de boerderij had hij lange tijd een stierenhouderij en een beerhouderij van de vereniging. De werktuigen-coöperatie hadden bij Winkelmolen hun werktuigen staan. Ook heeft hij in de gemeenteraad in Deurne gezeten.

In de oorlog 1944 is de boerderij gedeeltelijk verwoest door enkele voltreffers maar hij is in 1948 door de Wederopbouw gerestaureerd.

Op het gazon aan de voorzijde heeft een grote schuur gestaan met daarin varkens en paardenstallen, op een bestaande luchtfoto van 1953 is deze schuur nog te zien. De schuur is

in 1973 afgebroken door de gemeente toen ze de boerderij overgenomen hebben van Van Loon voor de ruilverkaveling.

In 1964 is de boerderij overgenomen door de zoon Ton Winkelmolen, maar omdat hij aan de Dorpsstraat niet kon uitbreiden is zijn bedrijf inclusief grond via de ruilverkaveling in 1970 verplaatst naar Het Molentje. Het gebouw met grond is toen overgegaan naar de Gemeente Deurne die de hoeve enkele jaren aan burgers verhuurde.

In 1973 heeft Dhr. van Loon het gebouw gekocht van de gemeente en is daar een paardenfokkerij met een kleine manege begonnen. Ook heeft hij het linker gedeelte verbouwd. Dhr. van Loon heeft in 1983 het gebouw weer verkocht. Aan het toendertijd bestaande "Stichting Bejaardenwerk" te Neerkant. Die hebben architect P.T. van de Westerlo in de arm genomen, die het ontwerp en de tekeningen gemaakt heeft voor zes kleinere woningen.

In 1985 waren die gereed en tot op heden worden ze nog bewoond. De opening vond plaats op 22-06-1985 door burgemeester van Genabeek die nog een pluim op de hoed uitdeelde naar architect van de Westerlo.

Toen de "Stichting Bejaardenwerk" te Neerkant ophield te bestaan is het gebouw overgegaan naar de woningbouwvereniging Bergopwaarts. In de jaren 90 van de vorige eeuw is er een hele nieuwbouwwijk op die landbouwgrond gekomen. De laatste verandering is dat die mooie grote lindeboom die op de oude foto staat, met de laatste storm van 14 juli 2010 is omgewaaid.