

## **Nieuwe Venlosche Courant 06-11-1940**

Gouden parochiefeest — Op Allerheiligen vierde Neerkant het 50-jarig bestaan als parochie. Door de tijdsomstandigheden werd dit jubilé alleen kerkelijk gevierd. De juiste datum was Petrus en Paulus 29 Juni j.1. Door het kerkbestuur was omstreeks Nieuwjaar aangekondigd deze gelegenheid feestelijk te gedenken, nu echter binnen de muren van het kerkgebouw. Neerkant mag zich gelukkig prijzen. Voor 50 jaren was Neerkant (voorheen als Maasdijk even bekend) een vlekje, voor het overgroot gedeelte heide en peelvelden. De inwoners moesten om hun godsdienstplichten te kunnen vervullen naar hun toenmalige parochiekerk te LiesseL Ook doopsels, huwelijken en begrafenissen moesten aldaar geschieden. Voor het overige ging men naar het dichterbij in de buurt zijnde Meijel, ook de school werd daar bezocht. Thans is Neerkant in het bezit van een heel aardige kerk, een zeer mooi St. Vincentiushuis met bijzondere scholen en pension voor ouden van dagen. Het inwonertal der parochie is ca. 1400. Op maatschappelijk en stoffelijk gebied mag Neerkant dankbaar gestemd zijn. Door harden arbeid hebben de arme pachtboertjes van vóór 50 jaren zich een behoorlijken welstand veroverd, de heide en peelgronden zijn voor het allergrootste gedeelte ontgonnen en in cultuur gebracht, dank zij het onvermoeide werk van den nobele'i en werklustigen meester Gerold, die het eerste slaagde voor landbouw-onderwijzer in Oost -Brabant en nog denzelfden winter begon met landbouwonderwijs." Aan den heer Gerold heeft Neerkant voor het allergrootste gedeelte te danken, dat het een betrekkelijke welvaart bezit. Hij heeft de groote stoot gegeven op landbouwkundig gebied aan vereenigingsleven en organisatie, die te Neerkant bloeit als waar dan ook. Voor den bijzonderen zegen op hun werk in deze 50 jaren, is dit jubilé een dankbare feestviering geweest. #